

Donderdagavond 12 maart waren we met een grote groep dames in de Sint Nicolaas Basiliek aanwezig. Alles stond in het teken van het goede doel 'het Restauratiefonds van de Sint Nicolaas Basiliek'.

Jan Lippus wist ons te boeien met een uiteenzetting over het ontstaan van de kerk, de architectuur en de verschillende pronkstukken van het interieur! Hij wist ons te verrassen met informatie die zelfs de 'echte IJsselsteiners' nog niet wisten.

Nadat we in de pauze hadden genoten van een lekker warm kopje koffie of een kopje thee wisselden we van groep zodat ook iedereen zich een keer bij pastor Paul Brenninkmeijer aan kon sluiten.

Van de pastor kregen we een bijzonder interessante uitleg omtrent het schilderen van iconen. Met dia's van geschilderde iconen uit verschillende tijdperken kon hij ons goed duidelijk maken wat de betekenis is van de verschillende symbolen. Omdat onze avond in de vastentijd viel had Paul Brenninkmeijer zijn presentatie hierop aangepast.

Om 22.00u werd de avond afgesloten met het geweldige bericht dat we in totaal €340 konden doneren aan het goede doel van deze avond!

Cobie de Wit