

Dagje met de bus woensdag 20 september 2017

Vroeg in de ochtend vertrokken we met de bus vanaf restaurant Zeevliet in Benschop.

We zijn naar het museum van "Oude meuk" in Langeboom geweest. Na ontvangst met koffie/thee met een heerlijk stuk Limburgse vlaai, werden we rondgeleid door enthousiaste medewerkers die ons van alles lieten zien. Fietsen, brommers, uniformen, tv's, radio's en pakken zeepoeder, alles netjes op jaar van herkomst. Over alles was veel te vertellen. Voor iedereen was dit een soort feest van herkenning.

Na een lekkere lunch doorgereden naar Kevelaer in Duitsland. Hier konden we lekker langs winkels en terrassen slenteren. Iedereen had in de bus een plattegrond en kaars gekregen; deze kon ontstoken worden in de kerk.

Tegen 19.00 uur kwamen we bij restaurant Zeevliet aan. Daar stond een uitgebreid buffet voor ons klaar.

Marie-José Manders