

Dagje uit 2016

Deze dag was in no-time uitverkocht. 22 September was het dan zo ver. We konden eerder vertrekken omdat iedereen al om 8.20 uur was ingecheckt. Op door de ochtendspits naar Andijk in de kop van Noord-Holland.

Daar arriveerden we om 10 uur bij expositieruimte "De Mantel", waar de zus van Marius van Dokkum een lezing gaf over zijn schilderijen. Herkenbare taferelen met erg veel humor. In de pauze was er de gelegenheid om puzzels, ansichtkaarten enz. Met afbeeldingen van de schilderijen te kopen. Hier was veel belangstelling voor.

Hierna naar het mooie stadje Hoorn, waar we genoten van een heerlijke lunch, in een gezellige locatie. Daarna naar het Westfries museum. Iedereen nam plaats achter een beeldscherm met een speciale bril. Zo kregen we een wandeling door Hoorn in de Gouden eeuw. Ongelofelijk dat je hersens zo voor de gek gehouden kunnen worden!

Het weer was heerlijk dus we hebben nog kunnen winkelen of op een terrasje kunnen zitten.

Om 17.45 uur vertrokken we weer naar IJsselstein waar in de De Stee een fantastisch 3 gangen diner werd geserveerd. Rond 22 uur gingen de laatste weg.

Al met al was het een lange geslaagde dag.

Met vriendelijke groet,

Marie-José Manders