

DAGJE UIT OP 17 SEPTEMBER 2014-09-22

Om half negen stond de bus klaar om te vertrekken naar de Heilige Landstichting alwaar we het museum bezochten. Vooraf een mooie rondrit door de omgeving met veel uitleg door onze chauffeur die hier was geboren en getogen. Daarna een lekker kopje koffie met uiteraard wat lekkers erbij. De gehele ochtend op eigengelegenheid door het museum kunnen lopen. Na een heerlijke lunch vertrokken we naar de Colonjes waar we uitleg kregen over het verbouwen van druiven en maken van wijn. Na de diverse wijnen te hebben geproefd in de wijngaard, zijn we richting Vianen gereden om te genieten van een heerlijke maaltijd. De gehele dag was het stralend weer.

Marie-José Manders