

20 november ERNST EN HUMOR IN DE TROUWZAAL

Diny Zimmer, ambtenaar van de burgerlijke stand van Ermelo kwam ons een avondje vermaken, o zo ze bracht haar wederwaardigheden in dichtvorm in allerijl en dit alles in een geheel eigen stijl ze rapte er zelfs een paar maal bij dit alles maakte bij ons menig lachsalvo vrij met haar gitaar als begeleiding zong ze haar liedjes met veel toewijding
bv.

- van het bruidspaar wat helemaal leefde voor de muziek
- en zij een gedicht maakte vol muziektermen, heel uniek
- van een bruidegom die in een net pak maar wel op klompen in het huwelijk trad
- waardoor schoonvaderlief z'n belofte om dan in badpak te komen, wáár moest maken, die arme schat
- van een weddenschap waarbij de bruid een boer liet in plaats van het ja-woord te geven
- maar daarna toch (serieus) de échte verbintenis werd gesloten voor het leven
- van het varken met een houten spalk in plaats van een poot
- omdat de boer snert had gegeten en dacht: dat héle varken hoeft toch niet dood !!!

steeds weet ze er weer wat van te maken

en er met haar zang en gedichten op in te haken

door menig bruidspaar werd ze blijkbaar gevraagd

want aan 900 huwelijksvoltrekkingen heeft ze zich gewaagd

je raakt vanzelf in dichtstemming na zo'n avond vol vertier

vandaar dit verslag op deze manier

al is zo iemand natuurlijk niet te evenaren

maar ja, wat wil je ook, met haar ervaring van ruim 20 jaren

Diny is in ieder geval een uniek "exembaar" als ambtenaar van de burgerlijke stand

zo zullen er weinig zijn in ons kikkerland.

Corry van Schaik