

## FIETSDAG donderdag 18 juni 2015

Welgemoed en met gelukkig beter weer dan vorig jaar, vertrokken 33 ZijActie(f)ve dames om kwart voor 9 vanaf het Fulco-theater via de Nedereindse Plas en de Strijkviertel Plas richting De Meern.

Om 10 uur arriveerden we bij parkrestaurant Anafora in het Maxima-park waar we onze koffie met appelgebak heerlijk buiten in het zonnetje konden nuttigen. Daarna fietsten we weer verder richting Maarssen waar we eerst nog even stevig op de pedalen moesten om twee bruggen en wat hellinkjes te overwinnen, om daarna op ons gemak nog even de winkelstraten te kunnen bekijken alvorens we om 1 uur plaats konden nemen in het zonnetje op het terras aan de Vecht bij restaurant "Le Brasseur" om daar van een heerlijke lunch te genieten.

Hierna zetten we koers naar het Vechtstreekmuseum waar we de tentoonstelling "Van alderleij Gekooock" langs de zegepralende Vecht bezochten waarbij er werd getoond wat een gemiddelde zeventiende-eeuwer op tafel toverde of voorgeschoteld kreeg. Ook kregen we een film te zien over de geschiedenis van de keuken.

Plm. 3 uur stapten we weer op de fiets en gingen we via Vleuten en de wijk de Balije in De Meern richting de IJsseldijk waar we via Marnemoende naar de Achtersloot fietsten om bij de fam. Zieltjes nog even uit te rusten en van een heerlijk bakje kersen te genieten.

Daarna keerde een ieder, na een mooie zonnige dag, voldaan huiswaarts.

Corry van Schaik