

Woensdagavond 10 december om 20.00 uur was de jaarlijkse kerstavond van ZijActief IJsselstein bij de Intratuin. De avond begon al goed met koffie en apfelstrudel. Na het alternatieve kerstverhaal over de os en de ezel van onze voorzitter, kregen we een inleiding over de vele trends die er dit jaar weer waren. En toen....toen moesten we zelf aan de slag. De ene helft van de groep dames ging al vast kerstshoppen en de andere helft boog zich over het kerststukje. Zowel het kopen schoteltje als het klassieke stuk waren niet al te moeilijk maar wel decoratief. Met een drankje en een hapje verliep de tweede helft van de avond in omgekeerde volgorde. Rond de klok van 22.30 uur werd de avond beëindigd en kon iedereen met een stukje kerst naar huis.