

Meisjesboeken

Woensdag 31 januari kwam Kristine Groenhart vertellen over meisjesboeken van weleer. Zij zelf schrijft ook (meisjes)boeken. Ze is dit gaan doen nadat ze Nederlandse taal en letterkunde had gestudeerd.

De eerste meisjesboeken verschenen omstreeks 1870. Je had katholieken en de protestantse schrijvers. De meeste hoofdpersonen waren lang, slungelig en hadden kort haar. Ze deden avontuurlijke dingen die de lezer ook wel zou willen doen.

Helaas was de opkomst wat minder dan normaal.

Marie-José Manders