

Metje Blaak

Op 19 april kwam Metje Blaak met haar gevolg (vriendin, chauffeur, werkster en hondje) alles vertellen over

het oudste beroep en hoe zij hiermee in aanraking kwam.

Geboren en getogen in het oosten van het land, wat nog goed te horen is, vertelde ze hoe ze een roeping had

om verpleegster en later hoer te worden (mensen helpen). Ze vertelde alles op een luchtige wijze met de nodige humor.

Ze liet een stukje van een documentaire zien die over haar gemaakt is. Familie en vrienden komen aan het woord en vertellen hoe Metje is.

Na bijna 25 jaar vrijwillig in de prostitutie te hebben gezeten is ze er mee gestopt. Momenteel houdt zij zich bezig met boeken

schrijven, fotografie, filmen, oma zijn en opkomen voor de belangen van prostituees.

Het was een geslaagde avond.

Marie-José Manders