

Miete

Op vrijdag 7 april zijn we met ZijActief naar de musical Miete geweest.

Heel de zaal van Pantalone was uitverkocht.

Vooraf is er door Piet de Bruijn een uitleg gegeven over de de totstandkoming van de musical.

Het stuk gaat over het IJsselsteinse leven rond 1900.

Miete weet al jong wat ze wil.

Ze groeit op als een sterke vrouw die ondanks vele tegenslagen haar idealen trouw blijft.

Een boeiend historisch verhaal over liefde, armoede, haat, jaloezie, standverschil, in kleding uit die tijd.

Mooie herkenbare decors.

Het speelde zich af rond de huidige Schuttersgracht.

Marie-José Manders.