

Nieuwjaarsgedachten

Wanneer je in 2014 hetzelfde doet als in 2013, hoef je in 2015 geen ander resultaat te verwachten.

Wanneer je vandaag jezelf laat leiden door de klok, net als gisteren, zal je morgen nooit de rust leren kennen.

Wanneer je vandaag kiest om in het donker te leven, net als gisteren, zal je morgen ook het licht niet zien.

Wanneer je vandaag kiest om met je gezicht naar het verleden te staan, net als gisteren, zal je morgen nog altijd met je rug naar de toekomst staan.

Wanneer je vandaag accepteert dat honger in de wereld gewoon is, net als gisteren, zal je dan morgen gewoon eten?

Wanneer je vandaag oorlog en onderdrukking tolereert, net als gisteren, zal je morgen dan nog in vrijheid leven?

Wanneer je vandaag je hart niet openstelt, net als gisteren, zal je morgen niets ontvangen.

Wanneer je vandaag niet kunt verwonderen, net als gisteren, zal je morgen niets zien.

Wanneer je vandaag niet kunt binden, net als gisteren, zal je morgen steeds verder onthechten.

Wanneer je vandaag met anderen in een stille tocht loopt, net als gisteren, moet je dan morgen niet je stem eens laten horen?

Wanneer je vandaag met anderen wilt veranderen, net als gisteren, zal je morgen kunnen zeggen, ik ben aan het veranderen.

Wanneer je in 2014 wil blijven veranderen, net als in 2013, zal je met anderen moeten blijven werken aan je idealen, voor morgen, voor 2015.

De beste wensen voor 2014!
Barbara Cazander