

Dagje uit: Prinsjesdag 17-09-2013

Om 8.30 uur precies vertrekken we uit IJsselstein om naar Prinsjesdag in Den Haag te gaan. Qua tijd was het een strak schema wat gepland was. Gelukkig hadden we onderweg niet veel op onthoud.

Tegen tien zaten we bij “Gember” aan de koffie met een heerlijk oranje gebakje. Om uiterlijk 11.25 uur moesten we ons melden bij de oranje tribune.

We besloten geen risico te nemen en om 10.25 weer in de bus te zijn om richting Lange Voorhout te rijden. We waren mooi op tijd om een goed plekje op de tribune te bemachtigen. Het was geweldig om naar de paarden en de muziekkapel van de diverse krijgsmachtafdelingen te kijken en te luisteren. Als laatste kwamen de koetsen met de gouden koets als hekkensluiter. De troonrede konden we via een groot televisiescherm volgen. Dit alles zonder een spatje regen!

Na al het pracht en praal bekeken te hebben, hebben we een stadsrondrit door Den Haag en Scheveningen gemaakt met de bus en alle highlights gezien zoals Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde, het Binnenhof, Kurhaus, Vredespaleis, diverse standbeelden en het Noordzeestrand. We hadden een uitstekende gids (de ladyspeaker van die dag).

Om 18.00 uur stond er een uitgebreid warm/koudbuffet met daarna een grand dessert klaar in restaurant “Zeevliet” in Benschop.

Om 20.15 uur waren we moe en voldaan terug in IJsselstein.

Marie-José Manders

Melodie: In Den Haag daar woont een graaf en zijn zoon heet Jantje (Tekst gemaakt door Barbara)

Wat gaan wij doen vandaag?

Wat is er aan het handje?

Derde dinsdag in de maand

De Troonrede van ons landje

De Koning en de Koningin

We dienen de begroting in

Wij blijven vrolijk kijken

Het koffertje zal ons niet verrijken!

Wij gaan naar Den Haag vandaag

Prinsjesdag met velen

Koffie met gebak erbij

Een dag met rituelen

Kijkend naar de koets van goud

Zittend op een bank van hout

Luisterend naar de kapel

Kennen we het Wilhelmus wel?

Mauritspoort en Binnenpoort

Horen wij de rede?

Vandaag staat voor ons de gids centraal

Geeft uitleg aan onze leden

Van Galacoupe tot Kamerheer

In de bus horen wij nog meer

Daarna lekker gaan eten

Een dag om nooit te vergeten