

Dagje uit , 26 september 2015

Voor de eerste keer eens op een zaterdag. Iedereen is aanwezig om 8.45 uur alleen de bus nog niet. Deze is er om 8.50 uur en iedereen is opgelucht dat ie er is. We starten in Alblasterdam waar we een lekker kopje koffie met appelgebak nuttigen. Daarna gaat de rit verder naar Rotterdam. We lopen langs de Oude Haven en de kubuswoningen richting de Markthallen. We hebben deze bewonderd om zijn bijzondere architectuur en de heerlijk foodmarket. Hierna gingen we via de Erasmusbrug richting de SS Rotterdam ,een cruiseschip, waar we de lunch hebben gehad. Het weer was fantastisch dus de koffie of wijn konden op het dek geserveerd worden. Weer de bus in. De chauffeur heeft "De verwoeste stad" (ontwerper Zadkine) met veel moeite kunnen vinden. Dus dat hebben we ook nog gezien. Hierna richting Kinderdijk. Hier een boottochtje en wandeling gemaakt. Weer de bus in en naar Utrecht. In het NH hotel hebben nog een lekker buffet voorgeschoteld gekregen. Om 21.00 uur gingen we moe en voldaan met de sneltram weer naar IJsselstein.

Het was een zeer geslaagde dag!

Marie-José