

Verslag Dinsdag 15 oktober 2013
Lia Verheul.

Het leven van een vrouw!!

Nadat de dames een lekker kopje koffie met een koekje (natuurlijk) hadden gedronken, openende Anneke de avond en vertelde de dames over de laatste vorderingen van de behandelingen van Barbara.

De opkomst was buitengewoon zo'n 70 dames wilden wel beleven wat Lia Verheul te melden had over Het leven van een vrouw!!!!, en ook de visie van de man.

Voor de pauze was het al hilarisch, er was veel herkenbaars in de anekdotes, en liedjes die op oude melodietjes geschreven waren. Er werd mee gezongen en o ja geroepen.

Na de pauze kwamen de dames pas echt los en werd er gegierd en meegezongen op melodietjes zoals Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe, en Dokter Bernhard enz.

Al met al een geslaagde Zijactief avond.

Annie