

De Weikeuen: 12 februari 2014.

Een lezing over een boek van de schrijfster Lydia Blom.

Lydia heeft in een interview met Marjan van den Berg (Margriet) haar leven geschetst, aangezicht verlamming op haar derde, leukemie op haar vijftiende, meerdere tumoren in haar hoofd, doof geworden op haar 23ste door een tumor op de gehoorzenuw.

Toen ze doof werd kon ze niet meer werken als verloskundige, kreeg een nieuwe missie schrijven, met hulp van een schrijftolk interviewde ze haar opa en werkte daarna de hele familie af.

Het boek is op 29 mei 2010 ten doop gehouden in Lopikerkapel.

Huis te Vliet Lopikerkapel speelde een grote rol in de geschiedenis van de Weikeuen (Fam Verweij) . De geschiedenis gaat terug tot ca. 1560, het geboorte jaar van Jan Verweij.

Enkele uitspraken:

De smaakmakers van de samenleving.

.....altijd naar Lopikerkapel was altijd wat aan de hand.

Hij is krek een jong stiertje: Bullegie.

Zo kreeg Hendrik de bijnaam Bull, die samen met zijn broers Dirk en Jaap in oktober 1959 de Zeezender Veronica heeft opgericht.

Lydia heeft ons op een leuke wijze uitgelegd hoe de legendarische Familie Verweij leefde in een moeilijke tijd zeker voor vrouwen met toch veel humor en anekdotes over een eeuw dorpsleven.

Lydia heeft diepe indruk gemaakt en laten zien dat je ondanks grote tegenslagen toch veel kan bereiken zoals mooie boeken schrijven en lezingen geven.

Annie van Doorn