

Woensdag 12 november 2014 SINTERKLAAS VROEGER EN NU

Barbara opent, na wat gezellige sinterklaasmuziek, de avond met een verhaal over Sinterklaas.

Daarna geeft ze het woord aan de heer Booy uit Baarn die ons het een en ander over de historie van de Sinterklaascultuur zal bijbrengen. Ondertussen genieten wij in een gezellige, met Sinterklaaslinten en cadeautasjes versierde zaal, van onze chocolade Sintjes en Pietjes en van ons strooigoed. De heer Booy is voorstander voor het behoud van het Sinterklaasfeest vanwege het waardevolle cultuurhistorische, sociale en creatieve karakter ervan. Deze avond weet hij ons op een verrassende en vaak grappige wijze (soms door ons te laten nadenken over wát we nu eigenlijk zingen als we een Sinterklaaslied zingen) te boeien met al zijn wetenswaardigheden rondom het Sinterklaasfeest.

Aan het eind van de avond bedankt Barbara de heer Booy en worden Riet en Leo nog even in de zaal uitgenodigd. Met een chocoladeletter voor ieder worden zij bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar.

Corry van Schaik

