

20 februari 2017: Jaarvergadering.

Dit jaar werd de jaarvergadering in een ander jasje gestoken: om 15.00 uur werden we verwacht bij "De Deel" voor een historische boerderijenwandeling.

Onze voorzitter Cobie had zich verdiept in de geschiedenis van enkele vroegere boerderijen en tijdens de wandeling van ca. 6 km. vertelde zij daarover.

Terug bij "De Deel" kregen we een lekker kopje koffie of thee en Cobie vertelde het verhaal van Kees de Aap.

Daar hebben wij, IJsselsteiners, onze bijnaam "Apeluiders" aan te danken....

Intussen werden de erwtensoep en tomatensoep gebracht en al gauw zat iedereen heerlijk te smullen.

Bij menigeen ging een tweede kop er ook nog in!

Het toetje was er om de gaatjes te vullen en daarna begon het officiële gedeelte: de jaarvergadering.

Alle punten werden snel afgehandeld en de financiën goedgekeurd.

Marie-Jose stelde zich nog 3 jaar beschikbaar als medebestuurslid en dat was heel fijn, want bestuursleden zijn moeilijk te vinden.

Tot slot werd een oproep gedaan om als lid af en toe en handje te helpen –indien nodig- zodat het bestuur niet overal alleen voor staat.

Om 19.45 uur sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen nog een fijne avond.

Het was een leuke middag!

Ria van Rooijen- de Bruin