

Jack de Lange

Op maandag 6-03-2017 heeft Jack de Lange een lezing gegeven over zijn ervaring in de oorlog als Joods jongetje.

Het gezin de Lange bestond uit, vader, moeder en een oudere broer. Jack was 11 jaar toen de 2de wereldoorlog uitbrak.

Zijn vader had een schoenenzaak in de Utrechtsestraat in Amsterdam. De burens waar ze goed mee omgingen, droegen opeens "rare pakjes", uniformen. Was een zin die mij erg raakte. Ook het vertrouwen van Jack mbt de vele "verhuizingen" die hij in zeer korte tijd moest meemaken, en dat alleen als een 11 jarig kind, zonder speelgoed en niets van zichzelf naar vreemde mensen. Telkens weer een andere naam krijgend. De angsten van het onderduiken werden goed verwoord. Gelukkig heeft dit gezin de oorlog met zijn allen overleefd. Ik vond het met name knap dat alles verteld werd zonder wrok of verwijten. Het was muisstil in de zaal (en dat wil wat zeggen!)

Marie-José Manders